

[Welzijn Teylingen](#)

Contactpersoon: Angela en Sandra
Telefoonnummer: 0252-231805
E-mailadres: info@welzijnteylingen.nl

Over deze organisatie:

Welzijn Teylingen is een brede welzijnsorganisatie voor volwassenen. Als welzijnsorganisatie willen wij dat inwoners van Teylingen ondersteund worden om hun Welzijn zoveel mogelijk te verbeteren. Wij geloven in positieve gezondheid. Hiermee bedoelen wij 'het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Onze vrijwilligers zijn belangrijke krachten om ons werk mogelijk te maken. En het geeft ook de vrijwilliger plezier en het gevoel dat je ertoe doet.

Vacature: Gezelligheid, samen eten en leuk om eens iets anders te proeven!

Naam organisatie	Welzijn Teylingen
Vacaturenummer	791
Plaatsingsdatum	01-04-2026
Omschrijving	<p>Hoe lekker is het: de geur van vers gekookt eten en de smaak van écht zelfgemaakt eten! Daarom zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die van koken of ondersteunen in de keuken houdt voor de Buurthap.</p> <p>De buurthap is voor iedereen die op zoek is naar gezelligheid, samen eten en het leuk vind om eens iets ander te proeven!</p> <p>Hou jij van koken, inspelen op de actuele oogst van Elstgeesterhof en dit verwerken in het diner?</p> <p>Of vind je het leuk om te helpen bij de voorbereidingen, uitserveren en opruimen?</p> <p>Dan is kookvrijwilliger bij de Buurthap in Voorhout wellicht wat voor jou!</p> <p>Het menu wordt bepaald door de oogst van "de Elsgeesterhof" en de boodschappen worden gedaan door de kok die het team aanstuurt. Uiteraard is er ook genoeg ruimte voor eigen initiatief ideeën voor het menu! Wat heb je nodig om deze rol te vervullen:</p>
Enmalig / structureel	Structureel
Categorie(ën)	maaltijden / koken / horecawerkzaamheden
Dagdeel/dagdelen	Dinsdagmiddag, Dinsdagavond
Uren / Frequentie	2 x per maand, 4 uur per keer
Wat biedt organisatie de vrijwilliger?	De buurthap is voor iedereen die op zoek is naar gezelligheid, samen eten en het leuk vind om eens iets ander te proeven!

Wat vraagt de organisatie van de vrijwilliger?

Plezier in koken, een open houding, een positieve instelling en het leuk vinden om met andere een lekkere maaltijd te bereiden voor de mensen uit de buurt.

Inzet: Er wordt gemiddeld 3x per maand op de dinsdag gekookt in de Spelewey. We starten om 15.00 en de gasten, ongeveer 30, komen rond 17.30 uur. Uiteraard eet je gezellig mee!

Na afloop moet de keuken weer schoon gemaakt, meestal zijn we rond 19.30 uur klaar.

Het zou fijn zijn als je minimaal 2x per maand aanwezig kunt zijn. Het is ook mogelijk om vanaf 17.00 uur te komen, je helpt dan met het uitserveren, eet mee en helpt met opruimen.

Is een VOG nodig?

Nee